

1. Op Patmos

Openbaring 1:9-20

Johannes staat op het eiland Patmos. Soldaten hebben hem met een zeilschip vanuit de stad Efeze naar dit kale en bergachtige eiland gebracht. Wie hier gevangenzit, kan nergens heen. Ontsnappen is onmogelijk. Als soldaten je op zo'n eilandje midden in de zee brengen, sta je alleen. Je kunt niet meer preken. Dan ben je monddood. Precies! En daarom zit de apostel Johannes op dit eiland, ver bij zijn gemeente vandaan. Daar in Efeze, honderd kilometer naar het oosten, wonen mensen die deze oude discipel van de Heere Jezus ha-



Johannes zat gevangen op het eiland Patmos. Dit eiland hoort tegenwoordig bij Griekenland.

ten, omdat hij steeds over Jezus Christus praat en omdat hij de keizer en alle afgoden van het Romeinse Rijk niet wil aanbidden. Johannes moet verdwijnen. Weg met deze boodschapper van Jezus Christus. Afgelopen met dat gepreek. Maar God heeft een ander plan. Hij gaat Johannes dingen laten zien die nog nooit iemand gezien heeft.



Op dit kaartje kun je zien in welk gebied de zeven gemeenten lagen. Tegenwoordig horen deze gebieden bij Griekenland en Turkije.

Het gebeurt voor de eerste keer op een zondag. Johannes krijgt een visioen. Hij is gewoon wakker. Zijn ogen zijn open, maar tegelijk ziet hij niets meer van de rotsen, van de bomen en het strand om hem heen. Achter zich hoort hij een bulderende stem. Heb jij weleens bij een grote waterval gestaan? Weet je nog van het dreunen-

de geluid van het neerstortende water? Zo zwaar en indringend klonk die stem. 'Schrijf alles op wat je ziet. Schrijf het in een boek. Iedereen moet het kunnen lezen.' Johannes draait zich om. Wie is dit? Wie heeft zo'n zware stem? Hij ziet Iemand voor zich staan, een soort Man. Sneeuwwit haar, een lang kleed aan, een gouden band over zijn borst. De voeten zien eruit alsof ze van gloeiend koper zijn. Schitterend. Om de Man heen staan zeven kandelaars te branden en in Zijn rechterhand houdt Hij zeven sterren vast. Hij heeft een zwaard. Johannes kijkt naar Zijn gezicht, maar hij moet zijn ogen dicht doen. Daar kun je gewoon niet naar kijken. Het hele gezicht glanst en schittert. Alsof je recht tegen de zon inkijkt. Johannes is overweldigd. Nooit heeft hij zoiets in-



Een gouden kandelaar.

drukwekkends gezien. Hij valt op de grond. De Man buigt Zich voorover en vriendelijk legt Hij Zijn hand op de schouder van Johannes. 'Wees niet bang. Ik ben het. Ik ben dood geweest en Ik leef. Ik ben de Eerste en de Laatste. Ik leef eeuwig en eeuwig. Johannes, schrijf op wat je ziet. Schrijf wat er nu is en wat er gaat gebeuren.'

Johannes, die net nog zo bang was, voelt zich rustig worden. Eerbied, vrede en vreugde doorstromen hem. Jezus Die zoveel van hem houdt, is bij hem. Johannes gaat staan, hij moet aan het werk. De Heere vraagt hem zeven brieven te schrijven. Voor iedere gemeente in Klein-Azië aan de overkant van de zee, een brief. De eerste brief die hij mag schrijven is voor zijn eigen gemeente, Efeze.



Om over door te praten

In welke landen worden nu christenen gevangengenomen en opgesloten in een cel, in een strafkamp, of misschien ook wel op een eiland? SDOK is een organisatie die verhalen over vervolgte christenen vertelt? Zoek de website en lees een verhaal. Wat valt je op?